

## **Dagboek 8-11-1992 • 8-11-2007**

Op 8 november 1992 ben ik begonnen met het maken van een fotografisch dagboek, waarvoor ik sindsdien vrijwel iedere dag een fotografische notitie maak. Vaak ontstaan deze notities tijdens wandelingen en lijken geen directe relatie met mijn leven te hebben, het zijn eenvoudige registraties van dingen of situaties die ik tegenkom. Ik gebruik mijn dagboek niet om te laten zien wat er allemaal voor interessants in mijn leven gebeurd, maar als een methode. Een methode om dingen zichtbaar te maken die mogelijk een rol spelen bij de totstandkoming van mijn wereldbeeld, een wereldbeeld dat zich druppelsgewijs vormt door dagelijkse ervaringen en waarnemingen, als stalagmieten en stalactieten in een grot. Het is een innerlijk landschap dat ook voor mij onzichtbaar blijft. Het dagboek is een poging de toegangspoort, "mijn ogen", tot dit landschap te bewaken en beelden te noteren die door deze poort naar binnen gaan.